

1 Schriftlezing

Openbaring 5

2 Preektekst

Openb. 5:6

En ik zag, en zie, in het midden van den troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen; dewelke zijn de zeven Geesten Gods, Die uitgezonden zijn in alle landen.

3 Thema

Zie het Lam Gods, dat overwint

3.1 Het Lam Gods in het midden

3.2 Het Lam Gods staande als geslacht

3.3 Het Lam Gods vol van Kracht en de Geest

4 Zingen

4.1 Psalm 96: 1

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;
Zing, aarde, zing dien God ter ere;
Looft 's HEEREN naam met hart en mond;

Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond;
Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre.

4.2 Psalm Gebed des Heeren 3 en 9

Uw koninkrijk koom' toch, o HEER!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER,
Uw is de kracht, Uw is al d' eer.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

4.3 Psalm 96: 6 en 9

Aanbidt Hem need'rig al uw leven,
Hem, die, in 't heiligdom verheven,
Een Godd'lijk licht van zich verspreidt;
Leer, aarde, voor Zijn majesteit,
Leer voor Zijn aangezichte beven.

't Juich' al voor 't aangezicht des HEEREN:
Hij komt, die d' aarde zal regeren
En richten, vol van majesteit;
De wereld zal gerechtigheid,
Het mensdom Zijne waarheid eren.

4.4 Psalm 148: 1

Looft God, zingt eeuwig 's HEEREN lof,
Gij, die in 't glansrijk hemelhof,
Die in de hoogste plaatsen woont,
Waar God u Zijn nabijheid toont..

Looft Hem, gij eng'len, legermachten,
Die op Zijn wil en wenk blijft wachten;
Looft, held're sterren, maan en zon,
Looft d' Almacht, looft der lichten bron

4.5 Psalm 148: 5

Looft, looft, met waar' erkenenis
Zijn naam, die hoog verheven is;
Dewijl Zijn wond're majesteit
Door aard' en hemel is verspreid.

Hij wou den hoorn, zo vol vermogen,
Den roem van Israël verhogen;
Dat woont bij Hem, 't heeft zingensstof:
Looft God; zingt eeuwig 's HEEREN Lof!

5 Vragen voor de kinderen

- 1) Lees je wel eens het boek Openbaring? Waarom wel/ niet?
- 2) Openbaring is een troostboek. Een boek om ons te troosten. Wat zou dat kunnen betekenen?
- 3) Johannes ziet een Lam in de hemel, in de troon. Wie is dat Lam en Wie zit op de troon?
- 4) Als jij denkt aan een Lam, waaraan denk jij dan? Denk je wel eens aan de Heere Jezus als een Lam?
- 5) Denk jij er wel eens over na, wie de wereld regeert? Wie regeert de wereld? Is het belangrijk om dat te weten? Waarom?

6 Vragen voor jongeren en volwassenen

- 1) Openbaring gaat over de 'dingen die haast (spoedig en met snelheid) gebeuren moeten. Ben je bang voor die toekomst? Wat wil het Bijbelboek Openbaring je leren?
- 2) Waarom moeten we vooral kijken naar het Lam? En hoe doe jij dat?
- 3) Ook in de hemel staat het Lam 'als geslacht'. Wat betekent dat?
- 4) Wat troost jou de Bijbelse waarheid, dat God alle dingen leidt en stuurt en regeert?

- 5) Het Lam is ook de Leeuw van Juda en de Wortel Davids [Openbaring 5:5]. Wat betekent dat? Wat heeft die Leeuw / dat Lam gedaan volgens dat vers?
- 6) Aan welk boek moeten we denken in vers 1? Wat betekent het, dat het Lam alleen waardig is dat boek te openen en de zegelen te verbreken [vers 5 en 9]
- 7) Avondmaal vieren hier op aarde geeft troost voor de toekomst. Wat bedoelen we daarmee? Betrek ook Openbaring 19 in je antwoord / overdenking.
- 8) Wat betekent vers 10 voor de heiliging en levenswandel, voor hen die door Zijn bloed gekocht zijn [vers 9]? Welke belofte zit in vers 10?
- 9) Hoe ga je de nieuwe periode in tot het volgende Avondmaal?

7 Gelezen

Opmerkelijk/ Gelezen

Dit vers is een krachtige illustratie van het wonder en de paradox van de verlossing: juist door Zich volkomen te vernederen heeft Jezus Christus de overwinning behaald.

8 Tot Slot

Matthew Henry – Bijbelverklaring

De apostel ziet dat dit boek door de Heere Jezus Christus in handen genomen wordt.

Zijn plaats.

Hij was met de Vader op dezelfde troon. Christus, als Mens en Middelaar, is ondergeschikt aan de Vader, maar Hij is Hem nader dan alle schepselen.

De gedaante waarin Hij verscheen.

Tevoren werd Hij een Leeuw genoemd. Hier verschijnt Hij als een Lam, staande als geslacht. Hij is een Leeuw om Satan te overwinnen, een Lam om aan Gods gerechtigheid te voldoen. Hij verschijnt als een Lam, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen, met volkomen macht om de gehele wil van God uit te voeren en volmaakte wijsheid om dit alles te verstaan. Want Hij heeft de zeven geesten Gods: Hij heeft de Heilige Geest zonder mate ontvangen. Hij handelde (vs. 7) niet met geweld of door bedrog, maar Hij heeft overwonnen om het te doen (zoals in vs. 5), Hij heeft overwonnen door Zijn verdienste en waardigheid.

De aanbidding van het Lam. Let op het Lam Zelf, zoals dat hier geschilderd is.

